

Preek

Piet Brinksma

Titel Denk er niet te klein over

11 dec 2022 Rafael Jefta

Advent is de tijd van verwachting

Vandaag spreken over de aanwezigheid van Jezus

In deze adventtijd spreken we over verwachting. Verwachting is een heel belangrijk woord. Het is verbonden met HOOP, hoop is vooruitgeschoven blijdschap om iets wat nog moet gebeuren. Verwachting, richt je hart op iets waarop je hoopt.

Alan Platt had tijdens de Rafael conferentie een hele goede boodschap over verwachting. Zijn statement was dat God ons ontmoet op het niveau van onze verwachting. Ik moet zeggen als ik kijk naar mijn leven, dat er momenten zijn geweest dat God mij tegemoet kwam ver boven mijn verwachting. Ik denk dat ik het soms nodig had dat hij er dwars door heen brak, omdat mijn verwachting weg was en mijn geestelijk leven op de waakvlam brandde.

Toch is dat niet de norm. Verwachting is iets wat de Heilige Geest in ons wakker maakt, zodat we van God kunnen ontvangen wat Hij wil doen. Het is een samenwerken van ons hart met de Heilige Geest, en met de beloften uit Gods woord. Een van zaken die er voor mij zo duidelijk uitspringen is bijvoorbeeld het weekend van de alpha cursus. Ik verschillende malen gezien dat omdat we er met een verwachting ingingen, God keer op keer op een bijzondere manier met de HG aanwezig was een doorbraken gaf.

Verwachting is belangrijk, daarom zijn getuigenissen belangrijk, omdat het verwachting opbouwt. Niet alleen voor ons maar ook voor het volk Israel, feestdagen, psalmen, altaren bouwen

Kern van de preek

Vandaag hoop ik je te bemoedigen en ook uit te dagen.

Mijn punt is dat we soms te klein denken van wat Jezus komst naar deze betekent voor ons, voor en de wereld.

Onderschat het niet! Onderschat Jezus niet, Onderschat Jezus in jou niet, onderschat Jezus wederkomst niet.

Licht als metafoor

Licht is een van de beelden die gebruikt wordt om de invloed van de komst van Jezus in deze wereld te beschrijven.

Zacharias de vader van Johannes de Doper profeteerde over Jezus

Lukas 1:78-79

Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan 79 en verschijnen aan allen die leven in duisternis

*en verkeren in de schaduw van de dood,
zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.'*

Simeon was een man die de Messias verwachtte. Hij was een van de eerste die Hem herkende als Messias

Luk 2:27

Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, 28 nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden:

*29 'Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan,
zoals u hebt beloofd.*

30 Want met eigen ogen heb ik de redding gezien

31 die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:

*32 een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.'*

Jezus laat zelf zien wie hij is. Het licht van de wereld maakt het mogelijk dat de mensen die hem ontvangen niet in het donker hoeven te wandelen.

Joh 8:12 Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: 'Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.'

De verwachting van de Messias die er bij het volk van God leefde was een die van een Koning die op de troon zou zitten en die politiek en militair de boel op orde zou zetten. Die de tempel weer in Salomo's glorie zou herstellen

Vanaf het begin was het licht dat de komst van Jezus bracht niet een licht show, of een spektakel.

Maria en Jozef hadden een ervaring met de engel, dromen en spreken van God.

Maria profeteerde over het kind toen ze bij Elisabeth was.

Toen hij werd geboren was er licht bij de herders - de hemel raakte de aarde en engelen proclameerden de komst van Jezus. Het licht en de aanwezigheid van de engelen werd opgemerkt door de Herders, verwachting was gewekt door de deze ervaring met geestelijke ontmoeting. Zij gingen zoeken en vonden Jezus

Er was een ster zichtbaar en geleerden die de sterren onderzochten zagen een licht dat hun overtuigde dat er een hele bijzondere persoon was geboren, ze gingen op reis om het te onderzoeken. Ze gingen opzoeken en gingen opweg.

De Messias – het licht van de wereld was komende, maar weinigen zagen het

Zacharias had een profetische verwachting. Simeon en Hanna waren instaat om te onderscheiden dat het licht van God in dit kind was.

VANBINNEN UIT

Maar Jezus was een dienend leider, die de mensen aanraakte met de liefde en kracht van God. Hen leerde wie de Vader was en hun pijn gebrokenheid genas en schaamte en schuld wegnam door zijn kruis en opstanding. Hij liet zien dat de oplossing zat in het herstel van binnenuit een nieuw hart en nieuwe geest, de tekenen van Gods Koninkrijk die herstel en vrede bracht. Vandaaruit wil hij de wereld en structuren vernieuwen. Het licht dat schijnt en mensen aanraakt, heeft de kracht om ons van binnenuit te veranderen. Daarom misten veel mensen in de tijd van Jezus de clou, het leek zo machteloos, zo klein...

Paulus laat dit zien

2 kor 4:4

de ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus, die het beeld van God is. 5 Wij verkondigen niet onszelf, wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is en dat wij omwille van hem uw dienaren zijn. 6 De God die heeft gezegd: 'Uit de duisternis zal licht schijnen,' heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.

Het licht schijnt in ons hart is het licht dat beloofd is. De heerlijkheid van Christus. De aanwezigheid van zijn heerlijkheid schijnt in ons hart, daardoor kunnen we lichtdragers zijn. De aansporing van het evangelie is om de aanwezigheid van Jezus uit te nodigen in ons. Het werk van de Geest is de aanwezigheid van Jezus en de Vader te laten schijnen in ons hart. Om je te verlichten met het kennen (relatie) en de luister (zijn genezende tegenwoordigheid) in je hart.

Jullie zijn het licht van de wereld. Waarom? Hoe? Omdat Gods licht in ons woont en over ons leven schijnt.

De bemoediging die ik je mee wil geven, is onderschat niet hoeveel licht van Christus in je woont en in je leven zichtbaar is.

Kol 1:27

Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorieus dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister.

Onderschat niet wat de aanwezigheid van zijn licht in je uitwerkt in je eigen leven (vrede, blijdschap, verandering van je denken, heiliging, troost, wijsheid, heling en bevrijding)

Onderschat niet wat anderen zien ervaren van het licht wat in je schijnt, door de aanwezigheid van Christus.

Voorbeelden

De presentatie van de Faith Impact Audit in Amsterdam Noord (Brahim, Esther, Peter)
Opmerkingen binnen MTEL – toen jij kwam, kwam er vrede in het bedrijf

In de Ark dienst met iemand met een moslim achtergrond die wegliep – ik kan hier niet zijn hier is zoveel licht

In jouw buurt, in jou werk – mensen zien veel meer.
Voorbeeld van Buurtliaison Ellen Weers (IJburg)

We zijn mensen van het Koninkrijk, mensen die lichtdragers zijn in duisternis. Terwijl we helemaal in touch zijn met de duisternis en gebrokenheid om ons heen is dat niet onze focus. We zijn mensen die zijn aangeraakt door Gods Koninkrijk en in het licht daarvan mogen leven. We zijn mensen van de toekomst. Het komende rijk van God dat nu doorbreekt. Onderschat niet wat Jezus in de geschiedenis heeft teweeggebracht. Onderschat niet wat jij en ik van dat licht mogen dragen. Onderschat niet wat het licht kan doen als de duisternis toeneemt

In mijn studie die ging over het Koninkrijk van God en de stad, is een van de dingen die ik geleerd heb is **de discipline of hope**. De geestelijke discipline om te kijken wat God aan het doen is in de stad, in buurt, in mensen, in de kerk. Het is zo gemakkelijk om je geest en je ziel te vullen met ellende, kwaad, duisternis. Daar staan de kranten over vol, daar gaan de gesprekken op je werk over. Maar de discipline van hoop weet dat het Koninkrijk is als een gist een grote hoeveelheid deeg. Of licht in een wereld van duisternis. Het is klein en zal toenemen in invloed.

Waar we naar toe gaan, mensen van de toekomst

Openb 21

Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel, met het lam. 23 De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht. 24 De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde betuigen daar hun lof. 25 De poorten zullen overdag nooit gesloten worden, en nacht zal het er niet meer zijn. 26 De volken zullen in haar hun lof en eer komen betuigen. 27 Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen, alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het lam.

In deze adventtijd, staan we stil bij de komst van Jezus, God met ons... Hij bracht licht en stak het aan in zijn volgelingen. Na zijn inauguratie als Koning op de Troon met hemelvaart, stortte Hij zijn geest uit, God met ons geldt nu door de Geest die ons woont, ons vernieuwt verandert en door ons heen de luister en de Glorie van God laat zien. We leven in de verwachting van meer van het licht door de HG in en door ons. We leven vanuit de verachting van de vernieuwde Hemel en vernieuwde aarde waarin Gods licht de permanente bron van licht is. Terwijl we in duisternis leven zijn we mensen van die toekomst, die hoop, die verwachting en die beleving.

Denk niet te klein van het Licht van God, in Jezus, in jou, door jou en wat ons nog te wachten staat

Amen

Lukas 32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.'

Lukas 78 Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God
zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan
79 en verschijnen aan allen die leven in duisternis
en verkeren in de schaduw van de dood,
zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.'

De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de messias, de Heer.
Vrede op aarde

Jesaja 60:1 Sta op en schitter, je licht is gekomen,
over jou schijnt de luister van de HEER.
2 Duisternis bedekt de aarde
en donkerte de naties,
maar over jou schijnt de HEER,
zijn luister is boven jou zichtbaar.
3 Volken laten zich leiden door jouw licht,
koningen door de glans van je schijnsel

Onder schat het
licht van Jezus
niet!

JEZUS

Licht van de wereld



Lukas 1:78 -79, Profetie van Zacharias

Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.

Lukas 2: 29-32 Simeon in de tempel

29 'Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan,
zoals u hebt beloofd.

30 Want met eigen ogen heb ik de redding gezien

31 die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:

32 een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.'

2 Kor 4:4-6

de ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus, die het beeld van God is. 5 Wij verkondigen niet onszelf, wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is en dat wij omwille van hem uw dienaren zijn. 6 De God die heeft gezegd: 'Uit de duisternis zal licht schijnen,' heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.

CHRIST IN YOU!

- *Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorieus dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister.*



Kerk in Noord

AMSTERDAM-NOORD NAYBA Impact Audit



22 september 2023







Visie op de hoe we het welzijn in Amsterdam Noord kunnen verbeteren

Ellen Weers (buurt liaison IJburg)



Rol van de kerk

Jullie bouwen van bruggen tussen gefragmenteerde en geïsoleerde groepen. Verzoening en samenwerking brengen.

Kerken moet sterke geloofsgemeenschappen zijn die daaruit veel inspiratie halen en aan de andere kant een open gemeenschap zijn die een instrument van dienstbaarheid is naar de buurt. (jullie moeten dieper in je inspiratie gaan, zodat je nog meer kunt geven om je heen)



**“I DON’T BELIEVE
IN GOD, BUT I
MISS HIM”**

Julian Barnes

Verwachting van het licht in Gods toekomst

Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel, met het lam. 23 De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht. 24 De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde betuigen daar hun lof. 25 De poorten zullen overdag nooit gesloten worden, en nacht zal het er niet meer zijn. 26 De volken zullen in haar hun lof en eer komen betuigen. 27 Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen, alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het lam